

# KIRKEHØJSKOLE

for Skads Provsti

FORÅR 2019



*Der er mange nuancer på himlen i det kirkelige landskab. (Foto: vejrv2.dk)*

## Trossamfund uden for folkekirken

Der findes mange trossamfund/frikirker i Danmark, men ved vi egentlig hvad de står for?

Kirkehøjskolen har inviteret seks foredragsholdere, som enten er medlemmer af et trossamfund/en frikirke eller har været, til at gøre os klogere.

Disse dedikerede trossamfund-/frikirkefolk vil gøre rede for, hvad der karakteriserer netop deres tro og deres kirke.

Vi slutter foråret af med en folkekirkepræst, som kommer og fortæller om sin tid i en verdensomspændende sekt.

*Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti og foredragene arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres uafhængigt af hinanden og foregår i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg. Der er gratis adgang. Kaffe og te kan købes i pauserne.*

*Programudvalget består af: Linda Roslyng, Birthe Toft, Ulla Nielsen og Inger Jensen.  
Kontakt: Linda Roslyng, [lindaroslyng@gmail.com](mailto:lindaroslyng@gmail.com), tlf. 61367819.*

Foredrag i efteråret 2019: 28. september, 26. oktober og 23. november.

## Lørdag den 26. januar

Kl. 10.15 – 11.45

### ”Metodistkirken i Danmark”

Jørgen Thaarup, dr. theol. fra Gøteborg Universitet,  
præst i Jerusalemkirken



Foredraget tager udgangspunkt i spørgsmålene:

Hvad kendetegner denne kirke, hvordan er den op-  
stået i Danmark, og hvilken udbredelse har den i verden?

Kort fortalt, så er metodistkirken en frikirke, der ikke modtager  
økonomisk støtte fra staten, men som selvfølgelig er underlagt dansk lov-  
givning.

Metodister ser biblen som en guide og rettesnor for tro og liv. Kirken læg-  
ger vægt på personlig tro, som kommer til udtryk i et konkret engagement  
i og for verden.

## Lørdag den 26. januar

Kl. 12.15 – 13.45

### ” Livets Kilde”

Frank Ahlmann, pastor i Kirkecenter Livets Kilde



Frank Ahlmann vil fortælle om kirkens historie  
og det at være en karismatisk frikirke i Danmark,  
der finder sin inspiration i Bibelen og den nyttes-  
tamentlige kirke.

Om det at være en kirke, der giver plads til Helligåndens liv og bevægelse  
i vores moderne samfund. Han vil også komme ind på hvad forskellen er  
på fri- og folkekirke, dåbssyn, økonomi, værdier og åndelige erfaringer.  
Foredraget vil indeholde videoklip og plads til spørgsmål/svar.

## Lørdag den 23. februar

KL. 10.15 – 11.45

### ”Frikirker i Danmark”

Tonny Jacobsen, teologisk doktorgrad fra University of Wales, præst i Pinsekirken



Der har været frikirker i Danmark siden grundloven gav religionsfrihed i 1849. Frikirkerne har meget færre medlemmer end Folkekirken. Men tæller man kirkegængere, ser virkeligheden anderledes ud. Omkring 25% af kirkegængerne går i en frikirke. Ikke mange er klar over, at der går flere indvandrere i kirke end i moske. De fleste i en frikirke. Foredraget vil beskrive, hvad der adskiller frikirkerne fra Folkekirken, og hvordan de er forbundet med internationale kristne bevægelser.

## Lørdag den 23. februar

Kl. 12.15 – 13.45

### ”De danske mormoners historie”

Jesper Stenholm Paulsen, cand.mag. i historie og religionsvidenskab



5. juni 1849 fik Danmark sin første grundlov, som bl.a. gav danskerne religionsfrihed.

Denne nye grundlov åbnede op for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helige, mormonerne, en kirke som kom til Danmark i 1850 og er dermed næsten ligeså gammel som Folkekirken.

Foredraget om de danske mormoner vil omhandle følgende:

- De religiøse forhold omkring 1849
- Den danske mormonkirkes store succes
- Forfølgelser og religionsfrihed i Danmark
- Den danske mormonkirke og 2. verdenskrig
- Mormonkirken i Danmark fra 1960 til i dag

## Lørdag den 30. marts

Kl. 10.15 – 11.45

### ”Fadervor. Forstår vi hvad vi beder om?”

Mikael Hansen, medlem af Jehovas Vidner



Foredraget vil tage udgangspunkt i, hvem er Jehovas Vidner og hvorfor hedder de det.

Hvor stammer de fra og hvornår kom de til Danmark, samt hvad der er forskellen på dem og almindelige kristne.

Anden del af foredraget handler om fadervor.

Den mest bedte bøn blandt kristne mennesker, men ved vi egentlig hvad vi beder om?

Helliget blive dit navn: hvilke navn?

komme dit rige: hvad er Guds rige?

ske din vilje som i himlen således også på jorden: hvad er Guds vilje i himlen og hvad er Guds vilje med jorden?

Er det vigtigt at forstå hvad vi beder om og gør det en forskel?

Ved at gennemgå bønnen vil jeg give svar på disse spørgsmål.

## Lørdag den 30. marts

Kl. 12.15 – 13.45

### ”Vejen til Gud er altid en omvej”

Martin Tage Herbst, cand.theol., præst og forfatter



Hvorfor valgte jeg som ung gymnasieelev at ofre familie, venner, uddannelse og en lovende sportskarriere for at gå helhjetet ind i Moon-bevægelsen?

Hvorfor arbejdede jeg i døgn drift med pengeindsamling og hvervning af nye medlemmer, og hvorfor blev jeg ved i næsten 20 år?

Hvorfor blev jeg gift med en tilfældig udvalgt kvinde ved et bunkebryllup i Korea, og hvorfor bortadopterede vi vores førstefødte søn til et barnløst par i bevægelsen?

Hvorfor besluttede jeg til sidst at bryde med alt det, jeg havde levet og åndet for, og hvad har jeg lært af min tid i Moon-bevægelsen?

Hvordan får man en ny begyndelse, når alt det man troede på er styrtet i grus?

Hvordan kommer man videre uden bitterhed og uden at gøre sig selv til et offer?

Hvordan kan man fortsat være helhjetet, når man opdager, at man er blevet bedraget, og at bedraget mest af alt viste sig at være et selvbedrag?