

KIRKEHØJSKOLE

for Skads Provsti

EFTERÅR 2018



Salvador Dalí 1931: The Persistence of Memory. Museum of Modern Art

.....tidtidtidtidtid**TID**tidtidtidtidtid.....

Hvordan forholder tiden sig til os, og hvordan forholder vi os til tiden. Det vil vore foredragsholdere dette efterår give deres bud på ud fra et astrofysisk, historisk og bibelsk perspektiv. Desuden debatteres, hvor tiden kommer fra, og hvor den går hen. Hvad er tidens fylde, og hvad betyder de sociale medier for vores tid. Kort sagt: Hvad er TID?? Det gives der 6 spændende bud på. Har du tid så kom og hør med.

Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti og foredragene arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres uafhængigt af hinanden og foregår i sognehuset ved Vor Frelzers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg. Der er gratis adgang. Kaffe og te kan købes i pauserne.

Programudvalget består af: Linda Roslyng, Birthe Toft, Ulla Nielsen og Inger Jensen.

Kontakt: Linda Roslyng, lindaroslyng@gmail.com, tlf. 6136 7819.

Foredrag i foråret 2019: 26. januar, 23. februar og 30. marts

Lørdag den 29. september

Kl. 10.15 – 11.45

”Hvad har tidsregning med tro at gøre?”

Søren Holst, cand.theol., lektor ved Københavns Universitet.

”Da tiden var inde, sendte Gud sin søn”, står der i Bibelen. Og hans fødsel fungerer jo som nulpunkt for den tidsregning, som det meste af verden bruger. Men hvordan véd vi, at det lige akkurat er 2018 år siden? Hvem har opfundet vores måde at tælle dage og år på? Hvorfor ligger påsken ikke på samme dato hvert år lige som julen? (Og hvorfor er muslimernes ramadan ikke engang på én bestemt årstid?)

Disse spørgsmål vil jeg prøve at give svar på igennem foredraget.



Lørdag den 29. september

Kl. 12.15 – 13.45

”Om at give tiden fylde”

Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder.

Tiden er vores vigtigste ressource. Tiden er blevet kostbar. Tid er penge. Der effektiviseres og rationaliseres med det formål, at vi skal nå det samme på kortere tid. Det er tiden, der bestemmer over os og ikke os, der bestemmer over tiden. Tiden løber for hurtigt, og nogle gange løber den fra os. Mangel på tid er blevet en alvorlig stressfaktor og en hindring for sund livskvalitet.

Foredraget handler om de værdier, der giver tiden fylde - om evnen til at skynde sig, men give sig god tid til det.



Lørdag den 27. oktober

Kl. 10.15 – 11.45

”Fysikkens tidsbegreb”

Johan Uldall Fynbo, professor i astrofysik ved Københavns Universitet.



Tid er naturligvis en central del af fysikken. Jeg vil i foredraget diskutere fysikkens tidsbegreb og dets udvikling fra før Newton til i dag. Jeg vil som astrofysiker lægge ekstra vægt på tiden set fra astrofysikkens synspunkt. Jeg vil beskrive, hvordan vi mener Universet udvikler sig i tid og komme ind på spørgsmålet om begyndelse og ende på tiden.

Lørdag den 27. oktober

Kl. 12.15 – 13.45

”Hvad er tid?”

Poul Lübcke, filosof



Da vi var børn, føltes det som lang tid, når der var ”hele tre måneder” til jul. Som ældre er det derimod som om, at det, der skete for tre måneder siden, var noget, der skete i sidste uge. Vi synes, at ”tiden går hurtigere”. Men tiden selv går hverken hurtigere eller langsommere. Tiden har i sig selv ingen hastighed. Men hvordan kan tiden gå uden at have en hastighed? Hvad er tiden i det hele taget for noget?

Lørdag den 24. november

kl. 10.15 – 11.45

”Far, tjekker du nu Facebook igen?”

Kristian Bøcker, Sognepræst

Et spørgsmål, vi er en del, der får - og som vi ofte dårligt hører, fordi vi er optaget af noget andet - og forsøger at være flere steder på én gang.

Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at være online det meste af tiden? Går vi i virkeligheden glip af noget andet og vigtigere, mens vi er "på"? Og er det kun Vor Herre, der både kan være allestedsnærværende og til stede?



Lørdag den 24. november

Kl. 12.15 – 13.45

”Historikerens og journalistens fornemmelse for tid”

Morten Mikkelsen

Journalist ved Kristeligt Dagblad og BA i historie

Mens historikere traditionelt søger skriftlige kilder, der kan bringe dem så tæt på fortiden som muligt, arbejder journalister med at trække det skete helt frem til dagen i dag. I 200 år har aviser været bygget op om myten om, at vi hver dag læser, hvad der er sket siden i går. Med moderne online-journalistik er hele ideen om en nyhedsdøgnrytme erstattet af idealet om et konstant redigeret og opdateret ”nu”. Hvordan oplever skribenter og læsere disse forskydninger i tidsopfattelsen, og hvilke konsekvenser har de for forståelsen, fordybelsen og den offentlige debat?

