

Lørdag den 28. marts

Kl. 10.15 – 11.45

”Friedrich Nietzsche”

Poul Christian Tulinius, cand.mag., præst



For nogle år siden blev jeg opmærksom på Friederich Nietzsche. Hvad der slog mig ved ham var hans oprør mod tro på alle faste holdepunkter, det være sig filosofiske, ideologiske, naturvidenskabelige - eller religiøse. Det er især hans kritik af kristendommen, Nietzsche er blevet kendt for. Nietzsche kritiserer kristendommen for at være et mismask af småborgerlig ønsketænkning, og camoufleret magtstræb. Hans kritik er flammende, hensynsløs - og ind i mellem aldeles urimelig, men det ændrer ikke på, at også kristne kan lære en del af ham.

Lørdag den 28. marts

Kl. 12.15 – 13.45

”Hildegard af Bingen – profet for en ny tid”

Kirsten Kjærulff, cand.mag. i musikvidenskab og litteraturhistorie



Hildegard af Bingen (1098-1179) er en af de største kvindeskikkelser i højmiddelalderen.

Hun var nonne, profet, mystiker, teolog, lægekyndig, politiker, digter, komponist og billedkunstner.

Hendes holistiske livssyn og hendes meditative musik er også i dag en udfordring og inspiration, lige som hendes altomfattende teologi er en vejviser for kirken i det nye årtusind. Bemærkelsesværdige er hendes visioner om, hvordan menneskene med deres grådighed og egoisme ødelægger naturens balance og skaber kaos i hele skaberværket.

KIRKEHØJSKOLE

for Skads Provsti

FORÅR 2020



Store kristne personligheder

I foråret 2020 inviterer kirkehøjskolen syv af verdens store kristne personligheder indenfor. Vore foredragsholdere vil udlægge, fortolke og levendegøre mennesket bag og den afgørende betydning disse store personligheder har haft for kristendommens, kirkens og samfundets udvikling gennem tiden fra 1200-tallet og op til i dag. Vi kommer omkring det guddommelige over guds død til det tilgivende samtidig med, vi når omkring kristendom i diakonien.

Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti og foredragene arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres uafhængigt af hinanden og foregår i sognehuset ved Vor Frelzers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg. Der er gratis adgang. Kaffé og te kan købes i pauserne.

*Programudvalget består af: Linda Roslyng, Birthe Toft, Ulla Nielsen og Inger Jensen.
Kontakt: Linda Roslyng, lindaroslyng@gmail.com, tlf. 61367819.*

Foredrag i efteråret 2020: 26. september, 31. oktober og 28. november

Lørdag den 25. januar

Kl. 10.15 – 11.45

”Dante og Den Guddommelige Komedie”

Martin Herbst, cand.theol., præst

Den Guddommelige Komedie er med rette blevet kaldt verdenslitteraturens største værk. Det skyldes, at Komediens er et enestående spejl på den menneskelige tilværelse i al sin gru og skønhed. På Dantes rejse gennem de tre dødsriger *Helvedet*, *Purgatoriet* og *Paradiset* bliver han konfronteret med enhver tænkelig udfordring og forhindring. Og han finder vej! Først vejledt af Vergil, der repræsenterer den græske tradition og dernæst ved hjælp af Beatrice, der står for den kristne åbenbaring. Kom med på en uforglemmelig rejse!



Lørdag den 29. februar

Kl. 10.15 – 11.45

”Desmond Tutu og Nelson Mandela – ingen forsoning uden tilgivelse”

Jørgen Flensted-Jensen, ingeniør,
pastor emeritus

Nelson Mandela og Desmond Tutu brugte deres liv til at bekæmpe Apartheid i Sydafrika. Nelson Mandela, som voksede op i en landsby, blev leder af befrielsesfronten mod Apartheid. Efter 28 år i fængsel på Robben Island blev han Sydafrikas første demokratisk valgte præsident. Sammen med ærkebiskop Desmond Tutu afskaffede han det forhadte apartheidstyre og førte landet ind på en demokratisk vej uden blodsudgydelser.



Lørdag den 25. januar

Kl. 12.15 – 13.45

”Mother Teresa”

Michael Pedersen, cand.theol., højskolelærer og
journalist.

En af det 20'ene århundredes personligheder var Mother Teresa. Hendes kristne tro og engagement i verdens allerfattigste gjorde hende til forbillede for mange. Efter hendes død blev hendes personlige breve udgivet. Vi stifter her bekendtskab med hendes livslange tvivl. Men hvad var det for en tvivl, og har den protestantiske kirke et bud på hendes anfægtelser? Var mother Teresas tvivl et problem, eller styrker den i virkeligheden billedet af en from kvinde, hvis inderste ønske var at tjene Gud, ved at lindre smerten for verdens fattigste?



Lørdag den 29. februar

Kl. 12.15 – 13.45

”Frans af Assisi, en ’lille ny tosse’ for det 21. århundrede?”

Erik Strid, cand.theol., pastor emeritus

I foredraget argumenterer Erik Strid for, at denne middelalderlige skikkelse også i dag er endog overordentligt vedkommende. Det er vigtigt at se ham ikke som en helgen, men som et menneske, der på en næsten voldsom måde inspirerer til eksistentiel dialog og enkel udadrettet handling. Tilnavnet i overskriften skyldes, at det var sådan Frans insisterede på at kalde sig selv i et ganske bestemt kritisk øjeblik, hvor han følte sig udmanøvreret af kirkens ledelse.

