

Lørdag den 24. marts

Kl. 10.15 – 11.45

“Den dobbelte dannelse”

Morten Kvist, højskolemand, debattør og præst.



I Danmark lagde den europæiske forestilling om dannelse sig ud i to spor. Det ene var klassiske dannelse, hentet fra den tyske ”Bildung”, som netop betyder dannelse; den rettede sig mod den græsk-romerske oldtid samt filosofi. Det andet spor var den folkelige dannelse, som Grundtvig formulerede, og højskolerne praktiserede; den rettede sig mod danmarkshistorien og opbygningen af det nationale demokrati. Disse to spor har krydset hinanden og indgået forskellige forbindelser, som stadig er udgangspunktet for at kunne godtgøre betydningen af dannelse, også i fremtiden.

Lørdag den 24. marts

Kl. 12.15 – 13.45

”Dannelse: Frigørelse eller frisættelse? Konfliktlinjer i nutidig dannelsestænkning”

Michael Böss, lektor emeritus, forsker, forfatter, journalist og debattør



Dannelse til frihed i umyndiggørelsens tid.

Historien efter Anden Verdenskrig handler bl.a. om frigørelse og frisættelse. I frigørelsen er det den enkelte eller den enkelte gruppe, som gør sig fri og tilkæmper sig myndighed. I frisættelsen er det en anden instans, som sætter individet fri. Frisættelsen betyder derfor ikke, at den enkelte bliver et frit og myndigt menneske. Vi lever i frisættelsens og umyndiggørelsens tid.

KIRKEHØJSKOLE

for Skads Provsti

FORÅR 2018



Billede gratis download fra internettet.

Dannelse

Dannelse blev aktuel med syndefaldet, da Eva lod sig friste til at spise af æblet fra Kundskabens Træ. Adam og Eva blev dødelige, fordrevet fra Edens Have – og skulle nu klare sig i livet og i verden. Men hvordan skulle de danne sig? Kirkehøjskolen har arrangeret seks foredragsholdere med baggrund i teologien, højskolebevægelsen og historien, som vil komme og give deres bud på spørgsmålet, som i dag er mere aktuelt og komplekst end nogensinde.

Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti, og foredragene arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres uafhængigt af hinanden og foregår i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg. Der er gratis adgang. Kaffé og te kan købes i pauserne.

Programudvalget består af: Annie Graae, Linda Roslyng, Inger Jensen og Kirsten Clausen. Kontakt: Annie Graae, anniegraae@hotmail.com, tlf. 2855 1318 eller 7545 3420.

Lørdag den 27. januar

Kl. 10.15 – 11.45

”Dannelse”

Thue Kjærhus, Højskolemand, forfatter og debattør.
Kandidat i Samfundsfag. Sammen med sin hustru
Nina forstander for Rønshoved Højskole.



Vi vil i foredraget blive introduceret til ny-humanismen (Goethe og Schiller) og det grundtvigske dannelsesideal. Begge tilgange er metafysiske og åndelige. Begge dannelsesreceptioner har præget Danmark. Gymnasieskolen og Universiteterne har indtil 1990'erne været påvirket af ny-humanismen og det grundtvigske. Med den nye folkeskolereform og fremdriftsreformen på universiteterne, forsvandt den sidste rest af det grundtvigske og det ny-humanistiske dannelsesideal.

Lørdag den 27. januar

Kl. 12.15 – 13.45

**“Dannelse i den kristne middelalder:
Indsigt og visdom for folket”**

Brian Patrick McGuire, professor emeritus,
dr. phil., forfatter og foredragsholder.



Middelalderen er bedre, end hvad eftertiden har gjort den til. Middelalderkirken forsøgte at sikre, at Evangeliets ord skulle ud til alle mennesker. Brian McGuire vil beskrive denne form for dannelse i forhold til flere middelalderreformationer, længe inden den protestantiske reformation.

Lørdag den 24. februar

Kl. 10.15 – 11.45

**“Dannelse er andet og mere end
uddannelse”**

Steen Nepper Larsen, lektor ved Institut for
Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Cand.mag. i Historie og Samfundsfag.
Forfatter og kritiker.



“Det er ikke Massen af, hvad et Menneske ved eller har lært, der bestemmer hans Dannelse, men den indre Bearbejdelse og Tilegnelse til en ejendommelig Livsfylde og selvstændig Dom”. Denne slidstærke formulering om 'Dannelse' skrev filosofen og sociologen Claudius Wilkens til Salmonsens Leksikon i 1916. 102 år senere bør vi indse, at dannelsen ikke lader sig planlægge eller designe. Tværtimod må den opøves og erobres af hvert enkelt menneske hele livet igennem.

Lørdag den 24. februar

Kl. 12.15 -13.45

**“Jesuiterpædagogik – dannelse af
hjernen og hjertet”**

Dorthe Enger, lektor og forfatter, cand.mag.



Foredraget tager udgangspunkt i et moderne religiøst dannelsesideal, der lægger vægt på at integrere videnskabelig indsigt, medmenneskelighed og spiritualitet. Jesuiterskoler hviler på den dannelsesstradition, som den nyoprettede jesuiterorden grundlagde i 1500-tallet. Som de første af deres art udgjorde de et globalt netværk med samme identitet både fagligt og i deres dannelsessyn. Disse højt renommerede uddannelsesinstitutioner har præget, og gør det stadig, skolesystemet i Vesten.